

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

Είμαι ένας απλός πολίτης της πόλης αυτής.

Ζω στην Πτολεμαΐδα και την αγαπώ πολύ!!!

Λυπάμαι όμως, που οι υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι αυτής της Περιφέρειας δεν νοιάστηκαν ποτέ για το καλό της Πτολεμαΐδας.

Άφησαν από τα χέρια μας τόσες και τόσες υπηρεσίες να φύγουν στην Κοζάνη και ξεγύμνωσαν την πόλη αυτή.

Λυπάμαι πολύ γιατί σε αυτήν την πόλη γεννήθηκα μεγαλώνω τα παιδιά μου και την πονάω, ενώ βλέπω ότι δεν θα έχουν κανένα μέλλον εάν μείνουν εδώ.

Λυπάμαι πολύ που βλέπω τον αγώνα της νέας Δημοτικής Αρχής να αλλάξουν να ομορφύνουν τον Δήμο μας, ενώ κάποιοι άλλοι υπογράφουν κατά καιρούς και παίρνουν υπηρεσίες όπως το ΓΑΣ πολλά τμήματα της (ΕΦΟΡΙΑΣ) ΑΔΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) και αλλά πολλά.....

Αφήνουν να φεύγουν από εδώ σχόλες, τμήματα ΤΕΙ, Πυροσβεστική, να κλείσουν εργοστάσια της ΔΕΗ η δύναμη της πόλης μας. Ακόμη και το τρένο με έτοιμες σιδηροδρομικές γραμμές να μην περνάει από την πόλη μας.

Και τώρα ήρθε η σειρά του τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών (Συγκοινωνιών) που στεγάζεται στο κτίριο της Περιφέρειας και ήταν αυτοί που μπήκαν πρώτοι και το οργάνωσαν να στελεχωθεί, λυπάμαι πολύ λοιπόν που μαθαίνω πως φεύγουν τρεις συμπολίτες μας που εργάζονται χρόνια στο τμήμα μεταφορών για να καλύψουν κενά της Κοζάνης και κανείς δεν διαμαρτύρεται και ρωτώ και απευθύνομαι σε όλους τους συμπολίτες μου (γιατί όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης), αν αποδυναμωθεί και αυτή η υπηρεσία εμείς θα εξυπηρετούμαστε πηγαίνοντας για μια άδεια κυκλοφορίας ή δίπλωμα στην Κοζάνη;

Γιατί τόσοσ υποβιβασμός;; Γιατί να μην έχει αυτή η πόλη τις υπηρεσίες της μέσα σε αυτήν, που απευθύνεται σε 40.000 κατοίκους και θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας 28 χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθεί.

Με τέτοια ρυμοτομία που θα την ζήλευαν και οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με άνεση στην μετακίνηση, με την αγορά της που μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο πιο απαιτητικός.

Αναγνωρίζω φυσικά πως νοιάς είναι η Κοζάνη, αλλά θα ήθελα να

αναγνωρίζει και η Κοζάνη ότι υπάρχουμε και εμείς που αρχίσαμε να πνιγόμαστε σιγά-σιγά.

Παρακαλώ πολύ μην επιτρέπεται να βυθιζόμαστε!!! Κάνω μια μεγάλη παράκληση προς τους υπευθύνους να επιστρέψουν τα άτομα στην υπηρεσία της πόλης τους, γιατί αυτό θα επιφέρει μείωση του προσωπικού και συνεπώς θα έχει αντίκτυπο σε εμάς τους πολίτες.

Τέλος θέλω να κάνω μια παράκληση και στους συμπολίτες μου, μην αφήνετε τα πάντα στην αδιαφορία και την αδράνεια σήμερα αυτοί αύριο εμείς, η πόλη μας μας χρειάζεται καλό είναι να την προστατέψουμε.

Ευχαριστώ πολύ