



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Να μην κλείσουν οι ΑΗΣ Μελίτης και Μεγαλόπολης

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στους εργαζόμενους του ΑΗΣ Μελίτης και Μεγαλόπολης, στις οικογένειές τους και στις γύρω από τους ΑΗΣ περιοχές, λόγω του επικείμενου κλεισίματος των ΑΗΣ, με βάση την πολιτική της «απολιγνιτοποίησης» της κυβέρνησης.

197 εργαζόμενοι του ΑΗΣ Μελίτης και δεκάδες εργολαβικοί εργαζόμενοι, 185 εργαζόμενοι του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και 55 εργολαβικοί κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους, για να υπηρετηθεί ο αντιλαϊκός σχεδιασμός της «πράσινης μετάβασης», τμήμα της οποίας είναι και η «απολιγνιτοποίηση». Ένας σχεδιασμός που έχει ως κερδισμένους τα «πράσινα αρπακτικά» των μονοπωλιακών ομίλων που βλέπουν τα κέρδη τους να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ενώ έχει ως χαμένους τους εργαζόμενους, τόσο του κλάδου, όσο και του λαού συνολικότερα, με χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, με εκτίναξη της ενεργειακής φτώχειας λόγω του πανάκριβου «πράσινου ρεύματος», με καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω της άναρχης και ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ΑΠΕ κ.ά.

Ειδικότερα στην ΠΕ Φλώρινας και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης εκατοντάδες εργαζόμενοι ζουν τις οικογένειές τους από την δουλειά τους στους ΑΗΣ, καθώς και την εξόρυξη και μεταφορά λιγνίτη από τα Ορυχεία προς τους ΑΗΣ. Επομένως, το κλείσιμο των ΑΗΣ θα έχει τραγικές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή συνολικότερα και θα οδηγήσει στην ερήμωση των χωριών γύρω από τους ΑΗΣ.

Διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, συνδιαμορφώνοντας και εξειδικεύοντας την πολιτική της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», έχουν απαξιώσει μια εγχώρια, φθηνή πηγή ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, ο οποίος καθίσταται τεχνητά ακριβότερος λόγω του εμπορίου ρύπων της Ε.Ε..

Παράλληλα, με ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, έχει προκριθεί η αξιοποίηση του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, που σημαίνει τόσο σπατάλη ενέργειας όσο και ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.

Επιπλέον, είναι μεγάλη η υποκρισία της κυβέρνησης όταν δηλώνει ότι το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς υπάρχει σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία που μπορεί να μειώσει τους ρύπους και να κάνει τις λιγνιτικές μονάδες πιο φιλικές στο περιβάλλον. Το μέγεθος της υποκρισίας φαίνεται όμως και από την άναρχη και ανεξέλεγκτη επέκταση των ΑΠΕ και την περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Πελοποννήσου, αλλά και από τα σχέδια για την προώθηση της καρκινογόνου καύσης απορριμμάτων στις παραπάνω περιοχές.

Επομένως, το πραγματικό κριτήριο της «πράσινης μετάβασης» δεν είναι ούτε η προστασία του περιβάλλοντος, ούτε η «ορθολογική» χρήση των πηγών Ενέργειας. Είναι ποσά τα κέρδη του κεφαλαίου.

Με βάση τα παραπάνω, **ΕΡΩΤΑΤΑ** ο κ. Υπουργός τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να μην κλείσουν οι ΑΗΣ Μελίτης και Μεγαλόπολης και να μην χάσουν την δουλειά τους οι εργαζόμενοι στους ΑΗΣ και στα Ορυχεία.

Ο Βουλευτής
Στολτίδης Λεωνίδα